

Lindome den 19 oktober 1998

Arild Palmström,  
Bäste frände!

Om jag rätt läser min dagbok, så var det den 15 februari 1998 jag skrev sist. Jag fick ditt brev av den 23 juli innevarande år, och tackar för det. Jag tackar också för urklippen om Henrik Palmström, som dog den 1 februari detta år.

Här hemma har min far - Per Otto Wilhelm Nummelin - dött. Han dog den 27 juli i år. Som Du kanske sett i släktforskarpapperna, var han född den 14 maj 1912, så han blev över 86 år gammal. Pappa har gått på sjön under många år, men lämnade sitt fartyg 1941/1942. Det sista fartyget som han gick på var M/S Tynningö; och på resan efter pappa avmönstrade, så blev fartyget minsprängt på Borkum riff, i Holland. Kanske blev pappa tredjestyrman. Under något år under kriget gick han mellan Californien och Sydamerika. Efter 1945 och till sin pensionering på 1970-talet var han distriktschef på oljebolaget Svenska Shell AB. Under 1930-talet gick han på segelfartyget "Abraham Rydberg", och var i Australien 6 gånger med detta fartyg, som helt saknade motor.

Pappa var en härdig karl och en duktig seglare. På 1930-talet var han ibland uppe i Bohuslän med motorbåt eller segelbåt. Pappa är nog den siste i slakten som träffade våra norska Palmströmsläktingar (?).

Så får jag nog ändra på en uppgift, vilken Du tidigare fått. Jag har tidigare trott att vår förfader Jonas Palmström, som dog den 3 maj 1760 på Stora Wrem, hade dött av en olyckshändelse. Detta är med all sannolikhet fel.

Jonas dog troligen av lungsot (=tuberkulos) eller lunginflammation, enligt "**Tabellverket**". Denna samling statistiska uppgifter meddelar vad som varje år har skett i de olika socknarna från och med år 1749 och framåt. Där finns sällan några namn angivna, men noggranna statistiska uppgifter. År 1760 dör tre personer mellan 40 och 45 års ålder i Kville - en dör av **lungsot**, en dör av **håll och styng** = lunginflammation och en dör av **hetsig sjuka/brännsjuka** = hög feber eller tyfoidfieber. Ytterligare en man mellan 50 och 55 år gammal, dör av hetsig sjuka/brännsjuka. Det är därför troligt, att vår käre Jonas Palmström år 1760 var mellan 40 och 45 år gammal.

Denna rapport för år 1760 meddelar vidare att Kville socken, möjligen även omfattande de små annexsocknarna Bottna och Svenneby, har 2.840 personer - 1.405 män och 1.435 kvinnor. Dessa personer utgör 385 matlag, det vill säga familjer eller motsvarande. Vidare finns i Kville en krog och ett gästgiveri. Allt undertecknat av kyrkoherden Johan Mjöberg.

Vidare har det fötts 103 barn detta år och en liten gosse Olof Nilsson, 8,5 år gammal boende på Lilla Jore, har vid lek med en annan gosse med en roddbåt, drunknat i den närbelägna ån.

Under året 1758 har det fötts tvillingar den 4 och 5 mars av Johanna Jacobsdotter på Lilla Jore. En flicka var dag. Det är troligen släktingar till oss! Under 1758 dör många barn av kikhosta och av kopporna. Många vuxna har ögonsjukdomar.

Under året 1759 dör det 104 personer i Kville, många av mässling och många av håll och styng.

Kyrkoherde Johan Mjöberg noterar här den stora jordbävningen två dagar före jul (22 december 1759). Den var så kraftig, att den märktes i Uddevalla.

När det gäller Jonas Palmströms föräldrar, så har jag ansett att Elin, dotter till Johan Palmström, var Jonas mor. Det kan emellertid **inte helt uteslutas**, att Jonas är son till Lars Palmström. Om detta måste forskas vidare.

Jag passar på och sända Dig en sida **Släkten Hiep**. Den är närmast avsedd för den som tänker forska vidare om den adliga släkten Palmström i Stockholm.

Vidare sänder jag över **Rapport nr 10**. Också den är avsedd för en senare vidareforskning. Här kan det **kanske** vara så, att Petter Gadd möjligen skulle kunna vara släkt med Johan Palmström (1648-1705) på Hollerud.

Så har jag köpt 50 sidor från ett arkiv i Uppsala. Dessa rör den adliga släkten Palmström. Det rör sig om det som Arnfinn en gång har skrivit om. Bland annat ett lån 1676 till Jacob Clas av 10.000 riksdaler kopparmynt. Här nämnes också, att Johan Palmström (1621-1686) har skrivit ett testamente år 1679. Uppenbarligen blir det mycket bråk mellan Gustaf Palmström och dennes syster Anna å ena sidan och Christina Emporagria, samt hennes barn, det vill säga Gustaf och Annas halvsyskon, å den andra sidan. Christina är ju styvmor till Gustaf och Anna. Särskilt många skrivelser till Svea Hovrätt i Stockholm år 1692. De rättsliga processerna fortsätter under många år, och synes väl avslutade år 1713.


Det verkar som om Christina Emporagria, gift Palmström, försöker smyga undan pengar ur sterbhuset efter Johan Palmström (1621-1686) till sina egna barn. En nog så naturlig reaktion kanske.

Bland dessa papper finns det namn på personer som förmodas vara arvingar till Johan/Gustaf/Lars Palmström. Namn som jag aldrig tidigare sett. Pappren är ju från 1690-talet, och är ganska lättlästa, men suddiga. Några sidor är också brand- eller vattenskadade.

Jag tror, att det tar flera månader att skriva ut dem på datorn.

Lindome, som ovan

Rolf N



Bilaga:

Släkten Hiep

Rapport nr 10

Vapensköld, Palmström, nr 867 (Nedre Ullerud kyrka)